

KIRKEBLAD



September

Idom-Råsted Sogn

65. årg. 2020

Høstgudstjeneste

Søndag d. 6. september kl. 10.00 i Idom Kirke

Efter gudstjeneste fællesspisning i konfirmandhuset.

Auktion over høstoffer. Pengene går ubeskåret til Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro

Bemærk, pga. Corona restriktioner vil der ikke være selvbetjening ved fællesspisning. Afstandskrav skal også overholdes. Derfor anmoder vi om, at familier/personer med fælles bopæl sætter sig ved samme bord. Der vil være opsat pavilloner udenfor, så der bliver plads til alle.

Grundet afstandskrav vil også sang være udeladt denne dag. Både i kirken og ved konfirmandhuset vil der være opsat højtaler.

Vel mødt til alle.

www.idomraastedkirker.dk

www.facebook.com/idom.raasted.kirker



De skal også have noget at spise

Af konstitueret sognepræst Asger Grove Korsholm

Da jeg var en stor knægt læste jeg en bog, der hed "Mit 33. år". Den handlede om en landsby i det østlige Tyskland. Her imod slutningen af Anden Verdenskrig hørte de, at de sovjetiske tropper nærmede sig, mens de tyske tropper måtte trække sig tilbage. For at undgå at komme til at leve under sovjetisk besættelse, besluttede landsbyens beboere, at de ville bryde op fra deres landsby og drage mod vest.

Dagen før den aftalte afrejse opdagede de, at en af landsbyens beboere var ved at sætte kartofler i hans jordstykke. De spurgte ham: "Hvorfor gør du det? Du kommer da aldrig til at høste og spise disse kartofler!" Han svarede: "Dem, der kommer til at bo her efter os, skal jo også have noget at spise!"

I Folkekirken har vi tradition for at holde høstgudstjeneste. For at huske at sige Gud tak for, at det er lykkedes os ved menneskers indsats og Guds velsignelse af os i naturens livgivende processer, at skaffe os mad og andet, som vi har brug for.

Men i vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds gaver, der virksomhed og velstand gro i tøndemål af trav. DDS 729 v. 3. Så er der sagt tak til både Gud og mennesker for indsatsen.

Det ideelle ville være, at alle kunne bidrage til samfundets og verdens mange forskellige erhverv og selv tjene til føden. Men alder, sygdom, arbejdsløshed, naturens luner og krisetider gør, at alle ikke har den mulighed. De skal også have noget at spise.

Denne sociale ansvarsfølelse for den svage går igen i Bibelens tekster. F.eks. 5. Mosebog kap. 24 nævner, at enken, den faderløse og den fremmede skal have mulighed for at samle det, der tabes, overses eller spildes under årets høst. Det var datidens fattighjælp. I dag har vi et samfund med social sikkerhedsnet, arbejdsløsheds-kasser samt hjælpeorganisationer.

Rev i marken let, det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være mæt. Synger vi.

Hvornår er det godt at plante et frugttræ? For 10 år siden! Fik du ikke plantet et dengang, kan du gøre det her i efteråret, hvis du har plads til det.

Fortsættes... 

... At plante et frugttræ er en handling, der ikke kun kommer dig selv til gode, men også dem der kommer efter dig.

Der er meget som skal sås, sættes, plantes, for at det kan gavne dem, der kommer efter os. I kirken og hele samfundet, skal der siges ord og skabes fællesskaber og rum, til gavn og glæde, tro og håb.

Så der er noget til andre.

Nadversalme i september måned er:

867 fra 100 salmer, Gud ånder i kornet.

Tekst af Hans Anker Jørgensen.

Melodi af Caroline Borello Lerche (skrevet i 2012),

Litteraturkreds

Vi starter op igen tirsdag d. 1. september

kl. 19.00 i konfirmandhuset.

Kontakt Inger Marie Wium Andersen på tlf. 30 26 50 58

Husk Menighedsrådsvalg

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i Plexus

Læs mere på hjemmesiden:

www.idomraastedkirker.dk

Præstesituationen i Idom-Råsted Sogn

Vi er glade for vores afløser præst Asger G. Korsholm.

Rasmus er begyndt at tage lidt over for Asger.

Han har nu konfirmandundervisning,

og vil også have nogle gudstjenester.

Så vi kan glæde os over, at Rasmus langsomt vender tilbage.

Kirkekalenderen

Navnet på den præst der har gudstjenesten kan findes på **www.sogn.dk** eller vores egen hjemmeside

www.idomraastedkirker.dk

Begge steder under menupunktet ”Kalender”

Kirkekalender Idom-Råsted



	Idom	Råsted
02. september Nedtoning	17.00	
06. september Gudstjeneste 13. s. e. trin	10.00 (Høstgudstjeneste)	
13. september Gudstjeneste 14. s. e. trin	10.00	
15. september Menighedsrådsvalg i Plexus kl.	19.00	
20. september Gudstjeneste 15. s. e. trin	10.00	
27. september Gudstjeneste 16. s. e. trin		09.00
04. oktober Gudstjeneste 17. s. e. trin	10.00	
07. oktober Nedtoning	17.00	
11. oktober Gudstjeneste 18. s. e. trin	10.00	
18. oktober Gudstjeneste 19. s. e. trin		10.30
25. oktober Gudstjeneste 20. s. e. trin	09.00	
01. november Alle helgens dag	19.00	
08. november Gudstjeneste 22. s. e. trin		10.00

Sognepræst

Rasmus V. Christensen
sygemeldt.

Konstituerede præst.

Asger Grove Korsholm
60 52 05 98
agko@km.dk

Afløserpræster,

Måbjerg-Ellebæk

Karen-Ingeborg Jacobsen
9742 2949, kija@km.dk
Martin B. Christensen
9741 1862, mbc@km.dk
Christian O. Wegeberg
2325 4590, cow@km.dk

MR-formand

Kim C. Thomsen
Kofeltvej 4, Idom
2623 2687
kirke@kct.dk

Kirkevæрге

Kathrine F. Andersen
Nymøllevej 4, Råsted
9748 5285 / 5057 7670
t.fonager@mail.dk

Organist

Karen M. Madsen,
Estrupvej 3, Idom
2543 9001
musikaren@retryg.dk

Graver

Anette R. Christensen
Estrupvej 28, Idom
6170 5983
idom-raasted@hotmail.com